

DE WEG VAN DE HOOP

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
zij is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.

Gedicht naar Vaclav Havel